

Een dolle rit

HP Vrijdag heeft een meesterwerkje geschreven. Echt, ik meen het. Wat hij in zijn boek presenteert is wonderbaarlijk, hoe hij dat doet al evenzeer.

‘Wetenschapsfilosofie tot het gaatje’, zo omschrijft hij het zelf. Mij gaf het lezen in elk geval het gevoel in een achtbaan te zitten die niet alleen de aardse atmosfeer achter zich gelaten had, maar tevens het ons bekende universum. Het tekent het bevreedende effect dat van de onderzoeksresultaten van de moderne kwantumfysica uitgaat. Tegelijk weten we dat wat Vrijdag doet, en hij treedt daarmee in de voetsporen van een auteur als McTaggart, louter het beschrijven van de werkelijkheid behelst. Voor zover deze bestaat althans. Een dolle rit.

Recensie door Niels Brummelman (Paravisie)